

## **Formandens årsberetning for 2007 til Kaj Munk Selskabets Generalforsamling, 12.1.2008, Vedersø**

En årsberetning skal være som en kvindes kjole; kort men stadig dækkende!

Nuvel, det er dejligt igen i år at kunne være sammen med Kaj Munk-interesserede her i Vedersø!

Der har været afholdt to bestyrelsesmøder; det konstituerende hér i Vedersø, og et ordinært møde, 17. april, hvor Kaj Munk Forskningscentret i Aalborg var vært.

Dagsordnen stod på:

Økonomi; den kunne være bedre, men det går – det vil kaseren komme ind på senere,

Samarbejdet med Kaj Munk Forskningscentret / Aalborg Universitet

Munkiana, Bogudgivelser; Hjemmeside; Seminar

(Samarbejdet med Aalborg Universitet)

Da grundlæggeren af Selskabet, Jens Kristian Lings, sidste år trak sig tilbage, var det bl.a. for at åbne for et muligt samarbejde med Kaj Munk Forskningscentret. Og det var så også vores hovedtema på mødet. Det er op til jer, at vurdere om det er lykkedes, men bestyrelserne for Selskabet og Forskningscentret er meget glade for denne nye orden.

(Munkiana)

Konkret har samarbejdet ført til at Munkiana har skiftet udseende. I har fået to udgaver; den næste ... med giroindbetalingskort ... kommet til marts. Det første nummer var nok det, der er mest 'normalt'. Det betyder, at det indeholder informationer om 'hvad der rører sig' på Munk-fronten, inklusive invitationer til Selskabets medlemmer til at deltage i seminarer - Her skal vi i øvrigt være bedre til at få sådanne invitationer ud på vores hjemmeside! Der var en teateranmeldelse af 'Ordet', og en måske lidt for lang artikel af Marc Auchet .. Det er det vi gerne vil gøre; informerer om hvad der sker bredt og også videregive 'forskning'.

Det sidste nummer stod så helt i 'Ordets' tegn. Det var et særnummer og måske lidt langhåret, men det skal der også være plads til!

Hvis I har roser til Munkiana, er det Peter Øhrstrøm og Jørgen Albretsen, der skal have dem. De lægger begge et stort arbejde i bladet – og jeg ønsker selv, at takke dem hjerteligt for indsatsen!

(Bogudgivelser)

En anden del af samarbejdet, er muligheden for at udgive bøger i både Selskabets og Centrets navne. Der er to spændende manuskripter på vej - det ene foreligger faktisk – og da de er velfunderede og velreasercherede, men mere populærvideenskabelige end 'langhårede', mener vi at et samarbejde om udgivelserne kan være frugtbart .... Specielt, hvis det ikke koster Selskabet noget.

(Hjemmesiden)

Endelig har vi hjemmesiden. Vi har besluttet at købe og bruge domænet 'Munkiana'.

Det er Jørgen Albretsen, der har oprettet vores hjemmeside og det er ham, der fodre den. Jørgen har store planer, men allerede nu oplyser den om bestyrelsen, om Munk-relaterede arrangementer og den er hjemmeside for Munkiana. Når der er supplerende materiale til noget, der har været bragt i bladet, lægges det der. Og næst-nyeste nummer af Munkiana lægges i hele sit omfang på nettet.

Selskabets vedtægter skal lægges på nettet; Jens Kristian's 'Lille Blå' bør også, hvis vi kan for copyright, ligges der, ideen med et spørgehjørne er stadig aktuel o.s.v.

Men en stor tak til Jørgen for det solide arbejde, også her!

(Seminaret)

Jens Kristian har i ørenes løb arrangeret gode, spændende flerdags-seminarer, skræddersyet til Selskabets medlemmer. Det gjorde han i gen i år, i april.

---

Jens Kristian Lings fortalte levende om kurset på Nørre Nissum Efterskole, og blev takket af formanden for det store arbejde han havde lagt i kurset, hvor han selv måtte stå for en stor del af undervisningen.

---

(Vedersø Præstegård)

Selskabet er naturligt interesseret i Vedersø Gl. Præstegård. Det er en sørgelig affære! Jeg skal ikke trætte med et referat af sagen, men henviser til Jens Kristian Lings udmærkede sagsbeskrivelse i sin bog.

Meget kort fortalt drejer sagen sig om, at en privat fond – imod en gammel aftale – har fået overdraget præstegården af staten. Denne lokale fond har været i stand til at sikre præstegården, men ikke til at sikre noget indhold – åndeligt eller materielt. Fonden har – så vidt jeg er orienteret – ikke inddraget familien Munk i sine planer, hvad der hverken er høfligt eller fornuftigt.

Kaj Munk Selskabet, ved Jens Kristian Lings og Carl Beherns har forsøgt at presse forskellige ministre ved en flot trommeild i pressen; og Kaj Munk Forskningscentret har – mere stille – forsøgt at påvirke ministre. Begge uden held!

Så der er tale om en sørgelig situation! Kaj Munk er en af Danmarks store sønner, og bør have et værdigt minde. *Naturligvis* er det vigtigste ved Kaj Munk hans gerning og hans produktion; men man forstår en person bedre, når man kan gå i vedkommendes hjem – som når man går en tur i Karen Blixens stuer på Rungstedlund ...

(Munk i vælten!)

Jeg kan ikke aflægge årsberetning uden at glæde mig over den veritable 'Munk Renæssance' vi oplever disse år. Jens Kristian Lings har sørget for at holde ilden ved lige, ved at grundlægge Selskabet og nu brænder flammerne klart og lystigt! Jeg nævner i flæng: Per Stig Møllers Munk-biografi, oprettelsen af Kaj Munk Forskningscentret, *Ordets* optagelse i Kanon, *Ordets* opsættelse i Aalborg, Odense og til april i København o.s.v. Der sker noget, og det er godt. Selskabet ligger rigtigt i tiden – men også hvis vi ikke gjorde det, ville vi være her!

Nu vel! På Forskningscentret havde vi i år tre arrangementer, der var åbne for interesserede – og jeg glædede mig over at se flere af Selskabets medlemmer. Vi begyndte med workshoppen 'Dilemmaer i Kaj Munks dramatik', så havde vi vores to-dages seminar 'Fra Munk til Muhammed – om ytringsfrihed', og endelig her i efteråret krydsede Henning Tjørnehøj klunger med Svend Aage Nielsen under overskriften 'Kaj Munk, hans tid og han kritikere'.

På Kaj Munk Forskningscentrets vil der i løbet af foråret blive arrangeret en workshop over temaet 'Brandes - Munk og Høffding' og det årlige Munk-seminar vil stå i dramatikerens Kaj Munks tegn. Peter Øhrstrøm er tovholder for det første arrangement og Marc Auchet og Centret for det andet. Så snart datoerne og programmerne ligger fast, vil de blive annonceret på selskabets hjemmeside.

(Afslutning)

Til slut vil jeg erindre om, at det i morgen er 110 år siden Kaj Munk blev født og 63 år siden han døde. Det er altså ikke så længe siden han blev født, og dog er et meget længe siden han døde. Men han levede et liv, der svarede til 200 år for andre! Selskabet, ved Richard Riis, har i dag lagt en buket i Hørby Lunde, som vores tradition byder, og i anledning af den runde fødselsdag, også en lille buket på gravstedet her i Vedersø.

Søren Dosenrode

Formand